



*Triển Lãm Quốc Tế*  
**PHÉP LẠ THÁNH THÊ**  
Trên Thế Giới



# MỤC LỤC

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. DO CARLOS ACUTIS NGHĨ RA VÀ THIẾT KẾ                             | <i>Tr 3</i>  |
| 2. LANCIANO - NUỐC Ý, 750 A.D.                                      | <i>Tr 5</i>  |
| 3. ONIL - TÂY BAN NHA, 1824   | <i>Tr 7</i>  |
| 4. GUADALUPE - MỄ TÂY CƠ, 1531                                      | <i>Tr 8</i>  |
| 5. LỘ ĐỨC - NUỚC PHÁP, 1888   | <i>Tr 10</i> |
| 6. MONTSERRAT - TÂY BAN NHA, 1657                                   | <i>Tr 11</i> |
| 7. RUỐC THÁNH THỀ - BỒ ĐÀO NHA, 1916                                | <i>Tr 13</i> |
| 8. ANDRÉ FROSSARD - THẾ KỶ 20                                       | <i>Tr 16</i> |
| 9. CASCIA - NUỚC Ý, 1330  | <i>Tr 18</i> |
| 10. SAINT CLARE OF ASSISI - NUỚC Ý, 1240                            | <i>Tr 20</i> |
| 11. CHIRATTAKONAM - GIÁO PHẬN TRIVANDRUM,<br>ÂN ĐỘ, 5 THÁNG 5, 2001 | <i>Tr 22</i> |
| 12. TERESA NEUMANN - NUỚC ĐỨC, 1898 ĐẾN 1962                        |              |
| 13. SILLA - TÂY BAN NHA, 1907                                       |              |
| 14. CHÂN PHƯỚC ALAXANDRIA MARIA DA COSTA<br>BỒ ĐÀO NHA, 1904-1955   |              |
| 15. CALANDA - TÂY BAN NHA, 1640                                     |              |
| 16. PRESSAC - NUỚC PHÁP, 1643                                       |              |
| 17. WALLDÜRN - NUỚC ĐỨC, 1330                                       |              |

Triển Lãm Quốc Tế

# PHÉP LẠ THÁNH THỂ TRÊN THẾ GIỚI

Do Carlos Acutis nghĩ ra và thiết kế

## TÔI TÁ CHÚA CARLO ACUTIS

(London, 3 tháng 5, 1991 - Milan, 11 tháng 10, 2006)

“Đời tôi được tạo ra trong sự kết hợp với Chúa Giêsu” Carlo Acutis chết lúc 15 tuổi vì bệnh bạch huyết cầu. Carlo đã nêu lên mục đích cuộc đời tại thế ngăn ngừa của anh: sống với Chúa, cho Chúa, và vì Chúa Giêsu. Đây là lời của Carlo đã nói: “Điểm đích của chúng ta là nơi vô tận, không phải là nơi có hạn. Nơi vô tận là nhà của chúng ta. Chúng ta chờ đến Thiên Đàng nơi mà thời gian đã có từ xa xưa.” “Tất cả mỗi người chúng ta đều là nguyên tác khi sinh ra, nhưng nhiều người chết đi là bản sao”



Để đạt đến cùng đích và không “là bản sao khi chết đi” Carlo tin Lời Chúa là địa bàn mà chúng ta phải luôn dõi theo. Ta cần phải dùng những cách thật đặc biệt để đạt đến đỉnh cao này qua các phép bí tích, và cầu nguyện. Carlo đã đặt Bí tích Thánh Thể làm tâm điểm đời mình, gọi là “đường đến thiên đàng”. Sau khi Rước Lễ lần đầu lúc 7 tuổi, Carlo không bỏ qua Xem Lễ hàng ngày và lân chuỗi Mân Côi. Anh sùng kính Thánh Thể, vì tin là “ta trở nên thánh thiện khi đứng trước Thánh Thể” Carlo thắc mắc khi thấy người ta sấp hàng rào nhiều giờ cho Concert nhạc Rock hay xem phim; nhưng chưa bao giờ thấy hàng dài như vậy trước Thánh Thể. Có lẽ người ta không nhận ra điều mình bị thiếu sót, nếu không các nhà thờ sẽ không đủ chỗ để ngồi. Anh lập lại rất nhiệt thành là Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bây giờ cũng giống như vào

thời các tông đồ 2000 năm trước. Lúc ấy người ta phải đi thật xa để gặp Chúa, trong khi bây giờ chúng ta có thể gặp Chúa tại bất cứ nhà thờ nào gần nhà. Anh nói, “*Jerusalem ở ngay tại cửa nhà chúng ta*” Bắt đầu từ việc là một Giáo lý viên tốt, anh luôn tìm cách giúp tha nhân tăng cường đức tin. Vì lý do này anh đã để lại triển lãm làm di sản với Phép Lạ Thánh Thể là điểm nổi bật. Năm 2002 khi dự triển lãm phép lạ Remini, Carlo quyết định đem triển lãm các Phép Lạ Thánh Thể được Giáo hội chuẩn nhận. Cả gia đình anh trải qua gần hai năm rưỡi để thực hiện việc này. Trước cuộc triển lãm, không ai đoán biết được các ơn lành được ban xuống ra sao. Nhưng giờ đây ta có thể xác nhận là Triển lãm đang đi khắp năm châu. Nhiều giáo xứ đã yêu cầu in các tài liệu triển lãm trong bộ sách với lời tựa do Đức Hồng y Angelo Comastri- Chánh xứ vương cung thánh đường Vatican, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha ở Vatican; và do Đức Ông Raffaello Martinelli, Bộ trưởng Ủy ban Giáo Lý Đức tin. Kể từ lúc ấy ta có thể nói, Triển lãm đã “làm phép lạ”. Ở Hoa kỳ nhờ sự giúp đỡ của Kỵ sĩ Đoàn, Hội đoàn Cardinal Newman và *The Real Presence*, với sự ủng hộ của Hồng Y Edmond Burke Triển lãm đã đi đến hàng ngàn giáo xứ và hơn 100 Đại học. Triển lãm cũng được phổ biến bởi các Hội Đồng Giám mục ở Argentina, Phi Luật Tân và Việt Nam. Ngay cả China và Indonesia cũng có tổ chức. Các Vương cung thánh đường và Đền thánh quan trọng đã tổ chức Triển lãm của Carlo, như Đền Thờ Đức Mẹ Fatima, Lộ Đức, Guadalupe..vv.

Có thể xem những triển lãm của Tôi Tá Chúa Carlo Acutis và tải các hình triển lãm qua mạng :

[www.carloacutis.com](http://www.carloacutis.com)

[www.miracolieucaristici.org](http://www.miracolieucaristici.org)

Triển lãm miễn phí, xin liên lạc với:

[info@carloacutis.com](mailto:info@carloacutis.com) - [www.carloacutis.com](http://www.carloacutis.com)



# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## LANCIANO

NUỚC Ý, 750 AD.

Những chữ khắc trên bia cẩm thạch tả lại Phép Lạ ở nhà thờ Thánh Phanxicô, Lanciano -Ý năm 750: “*Một linh mục dòng cử hành Thánh Lễ, nhưng trong lòng lại nghi ngờ đối với sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể có truyền phép. Trong khi linh mục làm Lễ và đọc lời truyền phép, ngài thấy Bánh Thánh trở nên Thịt, và Rượu trở nên Máu. Mọi người có mặt đều thấy Phép lạ. Thánh Thể còn nguyên đến ngày nay, Máu Chúa tách ra làm 5 phần không đều ; nhưng tổng số trọng lượng của tất cả năm phần cộng lại, thì lại bằng với trọng lượng của mỗi phần riêng biệt!*”

Vào năm 1970, với sự chấp thuận của Tòa Thánh Rôma, Đức Tổng Giám mục Lanciano cùng với Giám tỉnh Dòng Phanxicô đã yêu cầu bác sĩ Edward Linoli là y viên trưởng bệnh viện Abruzzo, và cũng là giáo sư các ngành giải phẫu, hóa học, bệnh lý và hiển vi học; để làm một cuộc xét nghiệm khoa học về phép lạ xảy ra gần 12 thế kỷ về trước. Đây là tài liệu báo cáo của giáo sư sau cuộc điều tra, đề ngày 4 tháng 3 năm 1971:

- 1 - “**Thịt nhiệm máu**” là thịt cơ tim thực sự.
- 2 - “**Máu nhiệm máu**” là máu thật, kết quả phân chất ghi bằng đồ biểu đã minh chứng sự thật tuyệt đối không thể bàn cãi.
- 3 - Dựa theo nghiên cứu của khoa Miễn dịch học, đây chính là máu thịt con người. Loại máu được đem phân chất thuộc loại máu AB, cùng một loại với máu đã tìm thấy trên Tấm Khăn Liệm Chúa, và cũng là loại máu đặc biệt của giống người ở Trung Đông.
- 4 - Thành phần chất đậm đặc tìm thấy trong Thánh Thể giống như thành phần của chất đậm thông thường trong máu con người.
- 5 - Không có muối hay bất cứ chất hóa học nào khác, được dùng ướp bảo tồn hay giúp tăng trữ lâu bền.

Bác sĩ giáo sư Linoli cũng bãi bỏ giả thuyết Mình Thánh Chúa là giả tạo. Tường thuật này đã làm chấn động thế giới khoa học và phát hành trên The Sclavo Notebooks in Diagnostics (*Nghiên cứu số 3, 1971*). Năm 1973, Ủy Ban Y Tế Thế giới của cơ quan WHO và UN đã gửi một phái đoàn y khoa đến tận nơi để giám định kết quả nghiên cứu của giáo sư Linoli. Ủy Ban đã làm việc qua 500 cuộc thử nghiệm trong vòng 15 tháng liên tiếp, và đưa đến kết luận là những mảnh Máu Thịt này không giống với các cơ thịt người chết tồn trữ bằng chất hóa học. Và Ủy ban cũng tuyên bố chất Thịt tìm thấy là từ cơ thịt còn tươi như của những người sống, kết luận đưa ra từ các thí nghiệm khoa học.

Phản ứng của Ủy ban hoàn toàn trùng hợp với kết quả nghiên cứu của giáo sư Linoli. Sau cùng, kết quả do cơ quan WHO và Liên Hiệp Quốc đưa ra trong tạp chí phát hành năm 1976 ở New York và Geneva, phải tuyên bố là Phép Lạ Thánh Thể Lanciano đã vượt ngoài phạm vi khoa học của con người, và khoa học phải chịu bó tay không sao giải thích được .

Thịt và Máu của Phép lạ Lanciano hoàn toàn giống như thành phần máu thịt thuộc về một người sống, vừa mới lấy ra cùng trong ngày



Thánh tích từ thế kỷ 18 lưu trữ Thánh Thể và Máu khô, quà tặng do Domenicô Coli.



Một tranh họa cổ miêu tả Phép lạ



# Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới

## ONIL

TÂY BAN NHA 1824

Trong Phép lạ Thánh Thể Onil, một hộp pyx có Thánh Thể của nhà thờ giáo xứ bị ăn trộm lấy. Một thời gian sau trong thành phố Tobi gần bên, một phụ nữ tìm được hộp pyx có Thánh Thể đã truyền phép bên trong, ngay ở giữa cánh đồng.

119 năm sau, ngày 28 tháng 11 năm 1943, đại diện Đức Tổng Giám mục Valencia là Don Guillermo Hijarrubia đã xác nhận tính đích thực của Phép lạ, biểu hiện qua việc tồn tại của Thánh Thể với thời gian. Cho đến ngày nay, 182 năm đã qua nhưng Thánh Thể vẫn còn nguyên vẹn.

Ngày 5 tháng 11 năm 1824, người giúp lễ cho nhà thờ Onil từ nhỏ tên Nicólas Bernabeu đã ăn cắp hộp pyx đựng Thánh Thể có làm phép, cùng những vật quý giá khác. Tin tức về việc trộm cắp mồ phạm này đồn ra khắp nơi. Tên trộm đem bán những vật ăn cắp ở Alicante nhưng không ai mua, các thương gia còn đi báo cáo với thẩm quyền. Nicolás Bernabeu bị bắt, nhưng hắn không chỉ chối dấu hộp pyx. Các giáo dân và nhà cầm quyền tìm kiếm khắp các vùng quê, nhưng sau đó Thánh Thể tìm ra được ở thành phố Tobi bên cạnh. Một phụ nữ tên Teresa Carbonell phát hiện Thánh Thể ngày 28 tháng 11, 1824, trong chỗ gọi là “la Pedrera”. Cô liền đem trả về Onil và được mọi người hoan nghinh. Đúng 119 năm sau, ngày 28 tháng 11, 1943, đại diện Đức Tổng giám mục Valencia tên Don Guillermo Hijarubia đã xác nhận tính đích thực của Phép lạ, biểu hiện qua việc tồn tại của Thánh Thể với thời gian.

Cho đến ngày nay chúng ta có thể chiêm bái Thánh Thể còn nguyên vẹn dù đã qua hai thế kỷ, tại nhà thờ Thánh Giacôbê Tông đồ. Hàng năm ngày lễ Thiên Chúa “Robat” được cử hành để kỷ niệm Phép lạ Thánh Thể và việc tìm lại được Mình Thánh.



# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## **GUADALUPE**

**MẼ TÂY CƠ 1531**

**L**ịch sử bất khả tranh luận của Thánh Thể và Mầu Nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa, “*Máu Thịt của Thiên Chúa, máu thịt của Đức Maria,*” như thánh Augustinô đã gọi. Giáo hội “*suy gẫm về Đức Maria với niềm vui và hình ảnh thuần khiết nhất- trong đó Đức Mẹ ước muôn và hy vọng hoàn toàn thuộc về*” (*SC, 103*) ; Nhà tạm, cung lòng, và hộp pyx. Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe mặc áo chùng dài có thắt lưng màu đen, cách ăn mặc của những phụ nữ địa phương trong lúc mang thai.

**S**áng sớm ngày 9 tháng 12, 1531, một thổ dân tên là Juan Diego lên đồi Tepeyac ở vùng ngoại ô của thành phố Mexico, trên đường đi học giáo lý ở Tlatelolco. Bỗng dung anh nghe một bài hát thật êm dịu, nên đi về hướng phát ra âm thanh ấy. Anh thấy một người thiếu phụ trẻ mặc một chiếc áo sáng chói, và tự xưng là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ bảo anh nói với Đức Giám mục tại thủ đô phải xây lên một nhà thờ nơi Đức Mẹ hiện ra, cho mọi người đến thờ phượng Con Mẹ là Chúa Giêsu. Juan Diego vâng theo lời, nhưng đức Giám mục Juan de Zumárraga không tin và bảo anh hỏi xin Đức Trinh Nữ ban cho một dấu hiệu. Khi Đức Mẹ hiện ra với Juan lần thứ ba, Mẹ hứa sẽ cho anh một dấu hiệu vào hôm sau. Nhưng đến ngày Thứ hai anh không đến nơi hẹn vì người chú bị bệnh nặng đến nỗi phải nhận lãnh Nghi thức cuối cùng.

Ngày hôm sau, Juan Diego đi Tlatelolco rất sớm để rước linh mục đến nhà người chú. Anh muốn tránh gặp Đức Mẹ nên không đi ngang đồi Tepeyac, nhưng Mẹ đón anh ở giữa đường. Anh đành phải giải bày nỗi khổ tâm của mình, và Mẹ bảo anh phải có lòng tin, Mẹ đã chữa lành bệnh của người chú. Mẹ lại bảo Juan lên đồi hái bất cứ loài hoa nào mọc ở đó đem về cho Mẹ. Juan Diego làm theo lời, anh tìm được những hoa hồng và các loại hoa trái mùa, dáng lẽ không thể mọc vào mùa đông trong thời tiết giá lạnh của địa phương. Anh hái hoa và gói vào trong chiếc áo choàng tilma mà thổ dân Aztec hay mặc và đem đến trước Đức Mẹ. Mẹ lại bảo anh đem những hoa ấy cho Đức Giám mục xem làm bằng chứng việc hiện ra. Juan đi đến thủ đô Mexico và

sau khi chờ rất lâu, anh gặp được Đức Giám mục. Khi Juan mở áo tilma ra, tất cả các hoa phơi bày ra và kỳ diệu hơn nữa, trên áo tilma có in hình Đức Mẹ thật rõ ràng. Đức Giám mục rất sững sốt, ngài quỳ xuống trước phép lạ, ăn năn nài xin Đức Mẹ tha thứ cho thái độ thách thức của ngài. Thế rồi Đức Giám mục cho đem chiếc áo vào nhà thờ. Hôm sau Juan hồi hả đi về nhà người chú mang bệnh nặng, nhưng ông ta đã khỏi bệnh. Juan kể cho chú nghe về chuyện gặp Đức Mẹ, làm thế nào Mẹ hiện ra với anh trước ngày Mẹ tự xưng là Rất Thánh Đức Bà Maria của Guadalupe, và lời Mẹ đã hứa sẽ chữa lành bệnh của ông.



*Hình ảnh Đức Trinh Nữ Guadalupe. Cũng như tấm Khăn liệm Turin, đây là hình ảnh không do bàn tay con người tạo ra, như xác nhận do nhà khoa học J.B.Smith và P.S. Callahan đã chứng minh qua phân tích bằng quang tuyến x-rays. Họ đưa ra kết luận như sau: “Kết quả tìm được từ bức hình ở Guadalupe không thể giải thích được.”*

Ngày 6 tháng 5, 1999,  
Đức Giáo hoàng Gioan  
Phaolô II trước hình Đức  
Trinh Nữ Guadalupe trong  
một dịp hành hương.

# Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới

## LỘ ĐỨC

NUỚC PHÁP, 1888

Năm 1888, một linh mục người Pháp của Ủy hội Hành hương Quốc gia đã yêu cầu được tổ chức rước kiệu Thánh Thể tại Lộ Đức, lúc đó phép lạ chữa lành đã xảy ra. Kể từ đó những người bệnh đi thăm Lộ Đức nhận được phép lành do Thánh Thể đem lại, và có rất nhiều trường hợp bệnh nhân được chữa lành trong cuộc kiệu Thánh Thể. Đền thờ Lộ Đức là một ví dụ điển hình cho Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

4 giờ chiều ngày 22 tháng 2 năm 1888, cuộc rước kiệu Thánh thể và ban phép lành cho bệnh nhân đã được cử hành lần đầu tiên ở Lộ Đức. Việc khởi đầu bắt nguồn từ lòng mộ đạo này được làm theo lời yêu cầu của một linh mục, và đã không bao giờ ngừng kể từ lúc ấy. Vào ngày này, khi bệnh nhân được ban phép lành Thánh Thể trước hang đá Đức Mẹ đã hiện ra, Pietro Delanoy - người bị đau khổ vì mắc chứng anaxia đã nhiều năm (*không điều khiển được cử động của cơ thể, triệu chứng của một loại bệnh thần kinh có thể đưa đến sự chết*) – đã hoàn toàn mạnh trở lại khi Thánh Thể được kiệu ngang qua. Đây là Phép lạ Thánh Thể đầu tiên ở Lộ Đức. Kể từ lúc ấy, kiệu Thánh Thể để cầu nguyện cho người bệnh được tiếp tục cử hành không gián đoạn.



# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## MONTSERRAT

TÂY BAN NHA, 1657

**P**hép lạ Thánh Thể Montserrat khiến chúng ta nghĩ đến sự thực về luyện ngục, và nhắc nhở chúng ta mỗi thánh Lễ hàm chứa một giá trị vô biên, vì lễ hiến tế độc đáo và sự đau khổ của Chúa Giêsu trên đồi Calvê luôn hiện diện trong tâm trí ta. Phép lạ Thánh Thể này do linh mục dòng Biển Đức R.P. Francio de Paula Crusellas báo cáo trong tác phẩm, *Lịch sử mới của Đền thánh và Tu viện Đức Bà Montserrat*.

Năm 1657, Tổng quyền Dòng Biển Đức ở Tây Ban Nha là Cha Bernardo de Ontevieros, cùng với Tu viện trưởng Don Millán de Mirando đến tu viện Đức Mẹ Montserrat để dự hội nghị. Trong hội nghị, một phụ nữ cùng với cô gái nhỏ đã tiến vào; cô bé xin Tu viện trưởng dâng ba Thánh Lễ cho linh hồn cha cô bé đã qua đời, với niềm tin linh hồn của cha cô sẽ thoát khỏi đau khổ trong luyện ngục. Tu viện trưởng cảm động trước lời cầu xin của cô bé, dâng Lễ thứ nhất vào ngày hôm sau. Cô bé quả quyết là cha cô đang quỳ ở bậc thềm bước lên bàn thờ, có lửa đỏ vây quanh.

Cha Tổng quyền và Tu viện trưởng không khỏi nghi ngờ, nên bảo cô bé để một mảnh giấy gần nơi cô thấy có lửa bao quanh người cha, để kiểm chứng. Cô bé vâng lời, để mảnh giấy vào ngọn lửa chỉ mình cô có thể thấy được, và mảnh giấy liền bốc cháy. Khi linh mục cử hành Thánh Lễ thứ hai, cô bé thấy cha mình mặc áo màu sáng rực rỡ, đứng gần thầy phó tế. Đến Lễ thứ ba, cô thấy cha mặc bộ áo trắng tinh như tuyết. Thánh Lễ vừa xong, cô bé reo lên: “*Cha con đã ra đi và đang bay lên trời!*” Sau đó cô bé làm việc cha cô đã nhờ, là cảm ơn các tu sĩ. Linh mục Tổng quyền Dòng Biển Đức ở Tây Ban Nha, Giám mục Astoga, và nhiều người dân thành phố đã chứng kiến việc này.



Đức Mẹ Madonna của Montserrat



Đền thánh Đức Mẹ Madona của Montserrat



# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## **RƯỚC THÁNH THỂ**

**BỒ ĐÀO NHA, 1916**

**T**hiên thần hiện ra ba lần với ba trẻ chăn chiên ở Fatima báo cho chúng những cuộc hiện ra sắp tới của Đức Mẹ, và nâng chúng lên hiện tượng thần bí qua việc cho chúng Rước Lễ. Trong lần hiện ra thứ ba thiên thần đưa cho chị Lucy một Bánh Thánh còn đang rỉ Máu vào ly thánh. Francesco và Jacinta lúc đó chưa Xưng tội Rước Lễ lần đầu, được cho rước Máu Chúa. Thiên thần bảo chúng: “*Hãy ăn và uống Minh Máu Chúa Giêsu Kitô, Ngài đang giận dữ vì lòng vô ơn của loài người. Hãy dâng lên những việc đền tội cho họ và để an ủi Thiên Chúa.*”

**L**ần Thứ Nhất Thiên Thần Hiện ra “Chúng tôi bắt đầu thấy từ xa, một đám mây trắng hơn tuyết giống như dáng một người đàn ông, trong suốt và chói sáng như pha lê dưới ánh nắng mặt trời. Khi người ấy đến gần chúng tôi thấy rõ hơn: một người thanh niên trẻ độ 14, 15 tuổi rất xinh đẹp. Chúng tôi thật ngạc nhiên và sững sốt. Chúng tôi không thốt nên lời nào. Chàng thanh niên đến gần chúng tôi và bảo: ‘*Đừng sợ. Tôi là thiên thần hòa bình. Hãy cầu nguyện với tôi.*’ Ngài quỳ xuống, cúi đầu chạm sát đất. Như theo một sức mạnh thiêng liêng, chúng tôi cũng làm giống như thế, lập lại theo lời thiên thần dạy: ‘*Lạy Chúa, con tin, con tôn thờ, con hy vọng và con yêu Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không tôn thờ, không hy vọng và không yêu mến Chúa. Hầu cầu nguyện như thế này. Trái tim của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang lắng nghe lời cầu nguyện của các ngươi.*’ Nói xong thiên thần biến đi. Bầu khí thiêng liêng do ngài để lại thật mãnh liệt cho đến nỗi lúc đó, chúng tôi quên cả sự có mặt của mình một thời gian lâu...”

Lần Thứ Hai Thiên Thần Hiện ra “Thiên thần bảo chúng tôi: ‘*Các ngươi làm gì thế? Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện thật nhiều! Trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria chứa đầy những sự thương xót. Các ngươi phải dâng lên Thiên Chúa là Đáng Tối Cao, những lời cầu nguyện và hy sinh.*’ Tôi hỏi: ‘*Chúng tôi phải hy sinh thế nào?*’ ‘*Hãy dâng lên Chúa những sự hy sinh bằng bất cứ cách nào để đền tội thay cho*

những việc phạm tội đã khiến Chúa nổi giận, và để cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi hoán cải. Như thế các ngươi sẽ đem lại hòa bình cho xứ sở của mình. Ta là Thiên thần bản mệnh của Bồ Đào Nha. Trên hết tất cả, hãy chịu đựng và chấp nhận những đau khổ Chúa sẽ gửi đến các ngươi.' Và ngài biến mất...Những lời thiên thần nói khắc sâu vào tâm trí chúng tôi như một tia sáng giúp chúng tôi nhận biết Thiên Chúa là ai, Người yêu thương chúng tôi thế nào, và Người muốn được yêu mến ra sao; giá trị của việc hy sinh và những việc hy sinh làm đẹp lòng Chúa như thế nào; và Chúa nhận các sự hy sinh qua cách nào, cho việc trả lại của những người tội lỗi."

*"Chúng tôi bắt đầu thấy từ xa, một đám mây trắng hơn tuyết giáng như dáng một người đàn ông, trong suốt và chói sáng như pha lê dưới ánh nắng mặt trời ..."*

Lần Thứ Ba Thiên Thần Hiện ra “Chúng tôi thấy thiên thần cầm trong tay chiếc ly thánh và Thánh Thể đang nhỏ Máu xuống ly thánh, Thánh Thể đang bay lơ lửng bên trên ly thánh. Thiên thần để chiếc ly và Thánh Thể bay lơ lửng trên không, ngài quỳ xuống cạnh chúng tôi và lập lại lời cầu nguyện này ba lần: ‘Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con yêu mến Chúa hết lòng, và con xin dâng lên Chúa Mình, Máu Cực Thánh, Linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tất cả các Nhà tạm khắp nơi trên thế giới, cho việc đền tội những sự sỉ nhục, xúc phạm, và những sự hờ hững đã làm Chúa buồn lòng. Vì công nghiệp vô cùng của Thánh tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Bà Maria, con cầu xin Chúa cho sự hoán cải của những kẻ tội lỗi đáng thương.’ Sau đó thiên thần đứng lên cầm lấy ly thánh và Thánh Thể. Ngài đưa Thánh Thể cho tôi, và ngài cho Jacinta và Francesco rước phần còn lại trong ly thánh, và nói, ‘Hãy ăn và uống Mình Máu Chúa Giêsu Kitô đã bị xúc phạm khủng khiếp vì sự bội ơn của con người. Hãy đền tội cho họ và hãy an ủi Chúa’...nói xong thiên thần biến mất.”



*“Chúng tôi  
thấy thiên  
thần cầm  
trong tay  
chiếc ly  
thánh, và có  
một Thánh  
Thể đang  
nhỏ Máu  
xuống ly  
thánh, đang  
bay lơ lửng  
bên trên ly  
thánh...”*



Hình chụp cuộc hiện ra lần cuối cùng ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi mặt trời bắt đầu “nhảy múa”.



Ngày 13 tháng 10, 1917, số tín hữu hành hương càng tăng thêm (70,000). Họ thấy thỉnh linh mưa tạnh hǎn, mây tan đi, rồi mặt trời hiện ra như một vàng trăng màu bạc xoay tít, giống như một bánh xe lửa phát ra những ánh sáng nhiều màu sắc tỏa ra khắp các phía. Ánh sáng này chiếu dọi các tầng mây trên trời, cây cối, các tảng đá và mặt đất, và phản chiếu lên cả đám đông; ngừng lại chốc lát xong ánh sáng tiếp tục nhảy múa, tựa như một cối xay mạnh mẽ sáng chói. Xong ánh sánh ngưng lại lần nữa và tỏa ta những tia pháo ánh sáng lần thứ ba, càng rực rõ chói sáng hơn những lần trước. Đám đông có cảm tưởng như là mặt trời sắp sửa rót từ trên trời xuống, họ reo hò vang dội, “Phép lạ! Phép lạ!”. Khi tất cả mọi hiện tượng đã chấm dứt, ngay cả quần áo mọi người bị ướt sũng vì cơn mưa đều trở nên khô ráo hoàn toàn.

# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## ANDRÉ FROSSARD

THẾ KỶ 20

**S**ự hoán cải của nhà văn ngoại đạo André Frossard, trước sự hiện diện của Thánh Thể, đã tạo một ấn tượng rất lớn trên thế giới. Ông đã viết lại về sự hoán cải của mình trong sách có tựa đề, Thiên Chúa hiện diện. Tôi đã gặp Ngài (1969). Cho đến những ngày tháng cuối đời, ông chỉ luôn nói là, “*Kể từ lúc gặp gỡ Chúa, tôi không bao giờ biết mệt về màu nhiệm của Thiên Chúa. Mỗi ngày là một việc mới lạ cho tôi. Nếu Chúa hiện diện, tôi phải làm chứng; nếu Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, tôi phải lớn tiếng tuyên xưng; và nếu có đời sống vĩnh hằng, tôi phải rao giảng về việc này.*”

Lời chứng của Frossard như sau: “Tôi vào một nhà thờ để tìm một người bạn lúc 5:10 sáng, tôi ra khỏi đó 15 phút sau 5 giờ, với một tình bạn không thuộc về thế gian này. Tôi bước vào như một kẻ vô tín và ngoại đạo, càng ngờ vực và vô thần, hờ hững và bận rộn với nhiều việc không thuộc về Chúa, Đáng mà tôi không hề nghĩ đến và còn từ chối... Tôi đứng ở thềm cửa, nhìn chung quanh nhưng không tìm được người bạn...

“Mắt tôi lướt qua từ bóng tối ra đến ánh sáng... từ những giáo dân đang có mặt ở đó, đến các nữ tu, đến bàn thờ... và cuối cùng mắt tôi dừng lại phía trên cây nến thứ hai đang cháy sáng bên trái của Thánh giá. Tôi không biết là mình đang đứng trước sự hiện diện của Thánh Thể, và lúc ấy, bỗng nhiên một loạt phép lạ mở ra cho tôi, và trong giây phút một sức mạnh không thể diễn tả cho thấy con người xấu xa của tôi, để sinh ra một đứa trẻ kỳ lạ mà tôi chưa hề biết qua... trước hết những tiếng “Đời sống thiêng liêng” đến với tôi... như là có ai đó thì thầm cạnh bên tai... rồi đến một ánh sáng... một thế giới, một thế giới của tia sáng huy hoàng; và một định mệnh có thể xua tan cả thế giới của chúng ta cùng với những cái bóng mỏng manh của những giấc mơ không thành, chỉ trong một cử động nhẹ... từ đó tôi cảm thấy tất cả những gì ngọt dịu.. một sự ngọt ngào linh động làm đảo lộn tất cả hình thức bạo động, có thể đập vỡ những tảng đá cứng rắn nhất, và cả những gì cứng hơn đá- tức là con tim chai đá của con người. Sự ngọt

dịu kèm theo với nỗi vui của kẻ được cứu, của người bị đắm tàu được vớt lên đúng lúc. Cảm giác mà tôi không thể dịch sang tiếng khác vì tiếng nói không thể tả các ý tưởng cũng như hình ảnh, tất cả đều đến cùng một lúc... Tất cả đắm chìm trong sự Hiện Hữu của Ngài ; Đáng mà tôi không bao giờ có thể viết đến Danh Thánh mà không run sợ sẽ làm hại đến sự hiền lành của Người; Đáng mà tôi như đứa con may mắn được tha thứ, khi mở mắt dậy thấy tất cả đều là hồng ân... Thiên Chúa đã hiện diện và đã có mặt... chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên: đó là Thánh Thể! Không phải việc này khó xảy ra, nhưng tôi ngạc nhiên vì Đáng Thiêng Liêng đến với tôi qua cách im lặng và trên tất cả, Người đã chọn ở trong hình bánh, là căn bản cần thiết của người nghèo, của ăn ưa thích của trẻ nhỏ... Hỡi Đáng Thiêng Liêng Yêu dấu, vĩnh hằng bất tận cũng không nói hết về Ngài.”



André Frossard



# Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới

## CASCIA

NUỚC Ý 1330

**V**ào năm 1330, một người nông phu bệnh nặng xin Cha sở đem Mình Thánh Chúa đến cho anh. Trong lúc gấp rút, cha sở vì ái ngại và cũng đã vô ý để một Bánh Thánh đã truyền phép vào giữa sách cầu nguyện của Cha, thay vì phải đem theo Chén Thánh, và đi đến nhà người nông dân. Sau khi đến nhà người này và nghe anh ta xưng tội xong, Linh Mục mở sách lấy Mình Thánh Chúa để cho rước lễ. Trong sự sững sốt tột độ, Cha thấy Thánh Thể đầy Máu này thấm ướt cả hai trang giấy tiếp xúc với Thánh Thể.

Hiện nay nhà thờ thánh Rita ở thành phố Cascia thuộc nước Ý vẫn còn lại thánh tích của Phép Lạ Thánh Thể đã xảy ra năm 1330 ở gần vùng Sienna.

Một người nông phu lâm bệnh nặng xin cha sở đem Mình Thánh Chúa đến cho anh. Trong lúc gấp rút, cha sở đã vô ý để một Bánh Thánh đã truyền phép vào giữa sách cầu nguyện của cha, và đi đến nhà người nông dân. Sau khi đến nhà người này và nghe anh ta xưng tội xong, linh mục mở sách lấy Mình Thánh Chúa để cho rước Lễ. Trong sự sững sốt tột độ, cha thấy Thánh Thể đầy Máu, và Máu này thấm ướt cả hai trang giấy tiếp xúc với Thánh Thể.

Cha rất bối rối và hối hận, nên ngài đi Sienna gặp Bề trên Tỉnh dòng Augustinô, để hỏi ý kiến của Cha Simone Fidati của thành phố Cascia, một tu sĩ đạo đức nổi tiếng thời ấy. Sau khi nghe cha sở thú tội, cha Fidati tha tội cho ngài, và xin giữ lại hai trang sánh có thấm Máu Chúa. Nhiều Đức Giáo hoàng khác nhau đã ban ơn xá giải cho những ai chiêm ngắm Phép lạ này. Có nhiều tài liệu ghi lại Phép Lạ Thánh Thể Cascia còn lưu trữ ở Tu viện dòng Augustinô từ năm 1387.

*“Hàng năm cứ vào ngày cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa, các chính quyền địa phương, các ủy ban thành phố và dân chúng ở Cascia đến tập trung tại nhà thờ thánh Augustinô. Họ nối đuôi nhau đi theo linh mục đưa Mình Máu Cực Thánh của Chúa Kitô, và cùng rước kiệu trọng thể, đi diễn hành ngang qua thành phố.”*

Năm 1930, ngày kỷ niệm sáu trăm năm Phép Lạ Thánh Thể Cascia, Đại hội Thánh Thể đã tổ chức thật long trọng cho giáo phận Norcia.

Một chiếc Mặt nhật rất có mỹ thuật và hiếm quý đã thánh hiến để đựng Thánh Thể được dâng tặng; cũng như hồ sơ ghi dấu sự kiện lịch sử này trong Giáo hội được phát hành công khai.



Tranh xưa nhất họa hình Thánh Rita



Vương cung thánh đường Rita

# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## **SAINT CLARE OF ASSISI**

NƯỚC Ý 1240

**L**ịch sử Thánh nữ Đồng trinh Clara thuật lại các phép lạ do Thánh Clara làm ra. Có nhiều giai thoại về Phép lạ hóa bánh và dầu thánh đã xảy ra trong Dòng kín các nữ tu khi lúc trước không có gì cả. Thánh Clara đã làm ra phép lạ nổi tiếng nhất vào một ngày Thứ sáu trong tháng 9 năm 1240, khi Thánh nữ đã khiến quân lính Saracen không tấn công vào tu viện, bằng cách đưa Thánh Thể lên cao cho họ thấy.

**P**hép lạ này được chép lại từ trong sách “*Lịch sử của Thánh Clara*” của Tommaso da Celano; đã nói về việc Thánh Thể đã xua tan quân đội Saracen của Hoàng đế Frederick II nước Thụy Điển. Vâng lệnh của Hoàng đế, quân đội Saracen và nhiều xạ thủ đến chiếm đóng ở Assisi, nước Ý. Quân họ đông như kiến và họ sắp sửa càn quét tất cả mọi nơi trong thành phố yêu dấu của Chúa là Assisi. Đoàn quân đông đảo này hung hãn tiến vào cửa thành phố. Lính Saracen tấn công vào cả tu viện San Damiano, tiến vào bên trong Dòng kín, và sắp sửa tiến đến nơi ẩn cư của các nữ tu đồng trinh. Các nữ tu run sợ, kêu khóc và chạy đến Mẹ bè trên là thánh nữ Clara. Lúc ấy thánh nữ đang mắc bệnh, nhưng bà can đảm không chút sợ sệt. Bà bảo các nữ tu dù bà đi đến trước mặt các kẻ thù, tay bà đưa lên cao Thánh Thể đựng trong một chiếc Mặt nhật bằng bạc và bằng ngà với tất cả lòng sùng kính. Thánh nữ quỳ trước Thánh Thể và thồn thức khóc, bà đã nguyện xin với Chúa: “*Lạy Chúa, có lý nào Cha để sa vào tay quân dữ, những nữ tu trinh trắng mà con đã chăm sóc, nương vào tình yêu của con dành cho Chúa? Con nài xin Ngài, lạy Chúa, xin gìn giữ những nữ tu mà con không biết còn cách nào để bảo vệ họ nữa.*”

Thình lình bà nghe một tiếng nói trong trẻo như tiếng trẻ nhỏ đáp lại từ Nhà tạm, “Ta sẽ luôn luôn gìn giữ các con.” Thánh nữ lại khẩn xin, “và lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa bảo vệ thành phố này, thành phố được tồn tại, nhờ vào tình yêu của Ngài.” Chúa đáp lại bà là, “Assisi sẽ phải qua nhiều thử thách, nhưng nó sẽ được Ta che chở.” Và thánh nữ đồng trinh trong nét mặt còn ướt đẫm nước mắt đã trấn an

các nữ tu: “*Mẹ bảo đảm với các con, là các con sẽ không phải trải qua sự dữ. Hãy tin thác nơi Chúa Kitô Chúa chúng ta*”. Bọn lính Saracen sợ hãi khi thấy lòng can đảm của các nữ tu, chúng trèo trở lại qua bức tường mà chúng đã đánh đổ để leo vào bên trong tu viện. Và sau đó quân lính Saracen đã rút đi, kinh hãi vì sức mạnh của vị nữ tu đã cầu nguyện. Thánh nữ ra lệnh cho tất cả nữ tu đã nghe được tiếng nói của Chúa rằng, “*Hỡi các con yêu, các con không được kể lại cho người khác nghe về tiếng nói chúng ta đã nghe thấy, khi nào ta vẫn còn sống.*”



Ảnh họa trong vương cung thánh đường Thánh Clara, Assisi. Niềm tin của Thánh Clara đặt vào Con Thiên Chúa và Mẹ Maria, ẩn dấu dưới sự nghèo nàn của Bánh Thánh, đã tiêu diệt kẻ thù



Tranh cổ họa diễn tả Phép lạ của Thánh nữ Clara



Tu viện San Damiano ở Assisi

# *Phép Lạ Thánh Thể Trên Thế Giới*

## **CHIRATTAKONAM** GIÁO PHẬN TRIVANDRUM, ẤN ĐỘ, 5 THÁNG 5, 2001

**P**hép lạ Thánh Thể được công nhận trong thời gian gần đây, ngày 5 tháng 5, 2001 ở Trivandrum, Ấn Độ. Hình ảnh một người đàn ông giống như Chúa Giêsu đội mạo gai xuất hiện trong Mình Thánh. Đức Tổng Giám mục giáo phận Trivandrum là Cyril Mar Baselice đã viết là, “Chúng ta - những người có đức tin - đã nhìn thấy những điều mà chúng ta hằng tin tưởng... Nếu Chúa muốn nhắn nhủ một điều nào đó với chúng ta qua Phép Lạ này, hẳn là chúng ta phải có câu trả lời.” Ngày nay Mật nhật giữ Thánh Thể nhiệm màu vẫn còn được bảo tồn trong nhà thờ.

Linh mục Johnson Karnoor là cha sở nhà thờ có Phép lạ Thánh Thể ở Ấn Độ đã tường thuật lại là: “Vào ngày 28 tháng 4, năm 2001, chúng tôi bắt đầu Tuần cửu nhật thánh Giuđa Thátđê, như thông lệ hàng năm. Lúc 8 giờ 49 sáng, tôi trung bày Mật nhật với Mình Chúa Cực Thánh ra cho mọi người chiêm bái. Sau khi chầu Thánh Thể một lúc, tôi bỗng thấy có ba chấm nhỏ hiện ra trong Mình Thánh Chúa. Tôi liền ngưng cầu nguyện để quan sát kỹ hơn, và cũng mời những tín hữu có mặt ở đó cùng chiêm ngưỡng ba chấm ấy. Tôi cũng yêu cầu mọi người tiếp tục cầu nguyện, và sau đó để Mật nhật lại trong Nhà tạm. Ngày 30 tháng 4, tôi cử hành Thánh lễ như thường lệ. Ngày hôm sau tôi đi đến Trivandrum. Sáng thứ bảy ngày 5 tháng 5, năm 2001, tôi mở cửa nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ như thường lệ. Sau khi mặc áo lê, tôi liền đến ngay Nhà tạm để xem Thánh Thể trong Mật nhật có gì thay đổi không. Tôi nhận thấy có một hình ảnh giống như mặt người hiện ra trong Thánh Thể. Tôi rất xúc động và cùng những người khác quỳ xuống, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi đã nghĩ là chỉ có tôi nhìn thấy mà thôi, nên tôi hỏi người phục vụ bàn thờ để xem có thấy gì không? Ông ta trả lời rằng: “Con thấy hiện ra hình một người đàn ông trong Thánh Thể”. Cùng lúc ấy tôi nhận thấy các tín hữu ở đó đều đang chăm chú nhìn vào Mật nhật.

Chúng tôi bắt đầu chầu Thánh Thể, và cùng với thời gian trôi qua, hình ảnh này lại càng trở nên rõ hơn. Tôi không có can đảm nói lên được điều gì, mà chỉ biết khóc mà thôi. Theo lệ thường khi chầu Thánh Thể, chúng tôi đọc một đoạn Kinh Thánh. Bài đọc hôm ấy trích từ Phúc Âm Gioan chương 20, khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh Tôma tông đồ và bảo ngài nhìn kỹ vào các vết thương. Tôi chỉ nói được vài lời trong bài giảng; vì tôi còn tôi phải đi qua giáo xứ Kokkodu kế bên để làm Lễ. Tôi đã tức khắc nhớ một nhiếp ảnh gia chuyên môn đến để chụp hình Thánh Thể có mang hình nét mặt con người. Sau hai giờ đồng hồ hình được in ra: thời gian càng qua lâu hơn, thì nét mặt người trong mỗi tấm hình chụp lại hiện ra rõ ràng hơn hình ảnh trước.”



Mặt nhật giữ Thánh Thể Chúa đã hiện ra



Cyril Mar Baselice, Tổng  
Giám mục giáo phận  
Trivandrum